

# FIEKE *FiKSt 't*

Verhaal: **Mark Haayema**

Tekeningen: **Geert Gratama**



**EEN LUXE GOUDEN BOEKJE**



RUBINSTEIN

Is je fiets kapot?  
De televisie kaduuk?  
Of is de wasmachine aan 't kraken?  
Is je tablet stuk?  
Werkt het internet niet?  
Dan zal iemand 't moeten maken.





Zoek je nieuwe energie?  
Of iets tegen allergie?  
Wil je regenwater om te tanken?  
Begin je op de hete zon  
een heuse ijssalon?  
Dan zal iemand dat moeten bedenken!



En zo iemand, dat is Fieke.



't Is een pienter kind.  
Ze fikst en verzint  
als iets 't niet meer doet  
of als 't anders moet.





Zo had de bakker geen puf meer om te bakken.  
Het kneden in de vroegte werd hem allemaal te veel.  
Door 't sjouwen met die grote zware zakken,  
zag hij niet meer het verschil tussen bloem en meel.

Hij belde aan en vroeg: 'Kun je mij helpen?  
Ik weet echt niet meer wat te doen.  
Ik ben zo moe, maar ik wil nog lang niet stoppen,  
ik blijf bakkeren tot aan mijn pensioen!'

Fieke zei: 'Komt voor elkaar,  
morgen is het klaar!'

