

# Zomer in

123

SESAMSTRAAT®



  
RUBINSTEIN

Tekst  
boekje

1. Strandpaal nummer 3 – Tommie en leniemienie\*
2. Zandkasteel van Aart – Pino, leniemienie, Tommie
3. Luchtkastelen van zand – Aart\*
4. Ernie gaat fantasiezwemmen – Bert en Ernie
5. Fantasiestrand – Lulu en Elmo
6. Doe de strandbal – Lulu en Elmo\*
7. Wandelen – Frank, Pino en Tommie
8. De geluiden in de lucht – Elmo\*
9. Ballon – Tommie\*
10. Lief lieveheersbeestje – Pino\*
11. De natuur – Arjan, Tommie en leniemienie
12. Vogeltjes tellen – Graaf Tel\*
13. Verstop (gedicht) – Arjan\*
14. IJsje – Pino, Tommie, Aart en Frank
15. Stoepkrijt – Pino\*
16. Vliegen met Elmo – Elmo\*
17. Heimwee – Tommie\*
18. Vlinder – Arjan, Purk, Pino, Tommie en leniemienie
19. Eindleader Sesamstraat

Van de nummers met een sterretje vind je de teksten in het boekje

# STRANDPAAL NUMMER 3

## Gezongen door Tommie en Leniemienie

---

Verdwaald, verdwaald, verdwaald  
We zijn verdwaald

We hebben links en rechts waar-  
schijnlijk door elkaar gehaald,  
dus die kant die was deze kant en  
deze die was die  
Waar is nou toch dat paaltje?  
Waar is strandpaal nummer 3?

Verdwaald, verdwaald, verdwaald  
We zijn verdwaald

Zie jij bekende mensen Tommie,  
Nee, nou niet bepaald  
Ik zie alleen maar zand 't komt  
zowat tot aan mij knie  
Waar is nou toch dat paaltje?  
Waar is strandpaal nummer 3?

Verdwaald, verdwaald, verdwaald,  
We zijn verdwaald  
We zijn nu ergens bij zo'n grappig  
paaltje neergedaald  
Er staat iets op geschilderd, moet je  
kijken wat ik zie  
Het lijken wel twee billen,  
maar het is het cijfer 3

Dan hebben we het eindelijk, ja  
eindelijk gehaald  
Daar heb je Lot en Purk

HOERA!  
We zijn niet  
meer verdwaald





# LUCHTKASTELEN VAN ZAND

## Gezongen door Aart

---

Het begint met je rode schepje,  
je schept een berg op elkaar  
Een toren erop en dan heb je,  
het zandkasteel al bijna klaar

Maak het mooi met muren en  
kantelen,  
een satéprikker bovenop  
Zandkastelen gaan nooit vervelen,  
doe er een schelpje bovenop

Maar zoveel kasteel nam de zee mee,  
duizend kastelen aan het strand  
Daarvan heb jij geen idee, NEEE,  
van Domburg tot Ameland

Je voelt de branding al aankomen,  
na eb komt er altijd vloed  
Zometeen wordt alles ingenomen,

de stoute zee die zoiets doet

Dat de zee het zand wilt stelen,  
uit jouw gebouw trek het je niet aan  
Wat kan jou die zee nou schelen,  
begin gewoon van voor af aan

Want zoveel kasteel nam de zee mee,  
duizend kastelen aan het strand  
Daarvan heb jij geen idee, NEEE,  
van Domburg tot Ameland

Tot Ameland  
Tot Ameland



# DOE DE STRANDBAL

## Gezongen door Lulu en Elmo

---

Hé zet alle stoelen nu maar aan de kant,  
want we doen nu alle dingen na op het strand  
Iedereen van China tot in Afrika,  
doe om te beginnen het water na

Doe de golf, golf, golf, golf  
Doe de golf, golf, golf, golf  
Doe de golf, golf, golf, golf  
Doe de golf

En wat je ook kunt doen lekker aan het strand,  
met je voeten in de zee of in het zand  
We stuiten als ballen en wel meedoen ja,  
dan doen we met elkaar een mooie strandbal na

Doe de strandbal, bal, bal, bal  
Doe de strandbal, bal, bal, bal  
Doe de strandbal, bal, bal, bal  
Doe de strandbal

Luister allemaal en let nu heel goed op,  
er is nog een ding, een ding voordat ik stop  
Het is een heel mooi dier en hij zwemt in de zee,  
we doen de octopus, en doe maar allemaal mee

Doe de octopus, blub, blub, blub  
Doe de octopus, blub, blub, blub  
Doe de octopus, blub, blub, blub  
Doe de octopus