

Is Mo op school?

Nee, ze is niet op school. De kinderen en de juffrouw hebben haar gisterenmiddag uitgezwaaid. Ze weet alles.

Ze kent alle letters en alle getallen en ze weet ook hoe je draken moet verslaan en uit een labyrint moet ontkomen en pannenkoeken moet bakken.

Toen ze op het schoolplein stond, keek ze nog één keer om en riep: 'Als jullie iets niet weten mogen jullie altijd langskomen, hoor!'

'Dat is goed!' riepen de kinderen en de juffrouw terug. Ze waren heel blij, want ze weten heel veel niet.

Nee, Mo is niet op school.



Is Mo op zwemles?

Nee, ze is niet op zwemles. Gisteren was ze er voor het laatst. Er was een reus op bezoek.





Hij viel in het water en riep: ‘Help, ik kan niet zwemmen!’

De badmeester zat met zijn handen in zijn haar. Hij had nog nooit een reus gered. Maar Mo sprong in het water en greep het hoofd van de reus.

‘Nu verder uw mond houden,’ zei ze, ‘anders kan ik u niet redden.’ Ze zwom met hem naar een trappetje.

Toen ze op de kant stonden schudde de reus haar hand, waarbij Mo wel tien meter in de lucht vloog. ‘Dankjewel, dankjewel!’ riep hij.

Ze kreeg meteen alle diploma’s die er zijn: diploma A, diploma B, diploma C tot en met diploma Z voor het redden van olifanten en reuzen.

Ze gaf de badmeester een hand – haar linkerhand, want haar rechterhand deed nog pijn.

Nee, Mo is niet op zwemles.



Is Mo bij haar opa en oma?

Nee, ze is niet bij haar opa en oma.

Ze is daar gisteren geweest. Ze heeft alle poppen aangekleed en vlechten in hun haar gemaakt, ze heeft alle puzzels gelegd, alle spelletjes gedaan, alle kinderboeken gelezen en alle koekjes opgegeten.

Haar opa en oma zijn nog bezig alles op te ruimen. Ze zijn bijna op de helft. Als ze klaar zijn gaan ze nieuwe koekjes kopen.



En ook chocola, dat vroeg Mo. En van die kleine vierkante gebakjes. En frambozenlimonade. En ze gaan een puzzel maken van vijfduizend stukjes van de hemel met alleen één klein, wit wolkje erin.

Nee, ze is niet bij haar opa en oma.





Is Mo in een dierenwinkel?

Nee, ze is niet in een dierenwinkel.

Gisteren wel, toen heeft ze er een konijn gekocht.

Ze vroeg of er ook koala's te koop waren. Dat was zo. Ze heeft toen een koala gekocht, die meteen tegen haar opklom en in haar nek bleef zitten. De man van de dierenwinkel was zo blij dat ze er gratis een babywalvis bij kreeg, en een glazen kom. Ze bedankte hem en zei dat ze binnenkort terugkwam om een nijlpaardje te kopen. Dat vond de man van de dierenwinkel goed.

Toen is ze naar huis gefietst met het konijn, de koala, de babywalvis en de glazen kom in een mand op haar bagagedrager. Ze wilde haar vader en moeder verrassen.



Nee, ze is niet in een dierenwinkel.